

Als je iemand zoekt die alles eet wat je voor z'n neus zet, en nooit zegt dat het lang niet zo lekker is als thuis bij z'n moeder...



... ..koop dan een hond.

Als je iemand zoekt die altijd de hort op wil op ieder uur van de dag, voor zolang en wanneer je maar wilt ...



... ..koop dan een hond.

Als je iemand zoekt die de afstandsbediening niet aanraakt, geen moer om voetbal geeft en gezellig tegen je aan komt zitten bij een romantische film



... .. Koop dan een hond.

Als je iemand zoekt die blij is mee naar bed te mogen, alleen maar om je voeten te warmen, en die je uit bed kan gooien alstie snurkt....



koop dan een hond!

Als je iemand zoekt die nooit wat op je heeft aan te merken, er niet om geeft of je mooi of lelijk bent, dun of dik, jong of oud, die zich gedraagt alsof ieder woord dat je zegt de moeite van het luisteren waard is, en die altijd en onvoorwaardelijk van je houdt.....



... .. koop dan een hond.

Maar, aan de andere kant.....

Als je iemand zoekt die nooit komt als je hem roept, je totaal negeert als je thuiskomt, door het hele huis haren rondstrooit, helemaal over je heenloopt, de hele nacht rondzwerft en alleen om te eten en slapen thuiskomt en zich gedraagt alsof je jouw hele bestaan draait om het feit of hij gelukkig is .....



. . . koop dan vooral een kat